



Jou bijdrage is een vast geloof een goed humeur en € 145,00



In het park voor het station Sint Pieter en buiten op het Stationsplein ontmoet je veel mensen die aan de rand van de maatschappij leven.

Dit zijn de mensen waarvoor Jezus kwam; de afgeschreven, verloren mensen.

Koffie, broodje en een pannenkoek en jouw getuigenis zijn hier de aangewezen middelen om het evangelie te delen.

We hebben een week de tijd om het vertrouwen van deze mensen te winnen en om Jezus aan hen te laten zien.

We slapen in het gebouw van en werken samen met
Evangelische Kerk Bourgoyen
Brugsesteenweg 325 in Mariakerke

We zijn niet op zoek naar mensen met veel ervaring, ze zijn natuurlijk hartelijk welkom, maar we zijn ook op zoek naar mensen die geen ervaring hebben, mensen die hun gaven en talenten willen ontdekken en ontwikkelen.

Ben jij iemand die het allemaal niet zo zeker weet? Die het moeilijk vindt om met anderen over geloven te praten. Ken je de Bijbel niet uit hoofd, maar je hebt wel het verlangen om iets voor Jezus te doen .

Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie wij op zoek zijn. Vraag God of Hij jou een plek wil wijzen waar Hij je kan gebruiken als getuige voor Jezus.

8 dagen bezig zijn met geloven en praten over je geloof!



Het doel van deze reis:
De Gentse Feesten 2024
Van 20 t/m 27 juli 2024

Koffieschenken

Pannenkoeken serveren
Straatwerk met schetsbord

Zijn we op zoek naar jou?
Wil jij altijd en overal over Jezus praten?



Stichting Operation Rescue
www.operation-rescue.org
rescuepeople@operation-rescue.org
0655 132670
NL96RABO0348479654

Tijdens de hele actie verblijven we in het gebouw van de Evangelische Kerk Bourgoyen in Mariakerke.
Het gebouw kuisen (schoonmaken) hoort bij de bediening van het dienen, waar de mensen meestal GEEN moeite mee hebben.
Slapen doe je in je eigen vijfsterren slaapzak op je eigen luxe luchtbed in een door kartonnen dozen (klasse A) afgescheiden slaapzaal; dat is de garantie voor een goede nachtrust en heel veel lol.

Voor de mannen hebben ze de peuterzalen en de crèche omgetoverd tot gezellige vijfsterren slaapzalen.

Dagelijks worden we verwend met een warme maaltijd, die bij toerbeurt worden bereid door iemand uit de Gemeente.

Je moet wel 16 jaar of ouder zijn om aan deze actie mee te mogen doen.

Jou bijdrage aan deze 8 daagse actie:
€ 145,00 all in.

**Laat
naar bed, vroeg weer op!**

Meewerken met de Evangelische Gemeente De Burg in de Burgstraat en broeders en zusters van de Evangelische Kerk Bourgoyen (EKB) en andere gemeente in Gent, broeders en zusters uit de Verenigde Staten.

Mensen uitnodigen om binnen te komen voor een gratis pannenkoek, en in gesprek gaan met de gasten is ook een onderdeel van onze activiteiten tijdens de Gentse Feesten.

Learn to testify

Gent is echt zo'n project waar je je gaven en talenten kunt ontdekken en inzetten, waar je mag leren hoe je met mensen over het geloof, jouw geloof, kunt praten.

Want voordat we aan het praktische werk beginnen, nemen we eerst een flinke tijd van voorbereiding. lofprijs, aanbidding, teambuilding en onderwijs. We gaan praten over communicatie en hoe leg ik het evangelie uit, hoe maak ik contact met mensen, hoe ga ik om met moeilijke vragen enz..

Je kunt je opgeven via onze website www.operation-rescue.org/projecten

