



Altijd en overal praten over de liefde van JEZUS voor mensen, die nooit eindigt!  
Always and everywhere talk about the love of JESUS for people, which never ends!  
Vorbiți mereu și peste tot despre dragostea lui ISUS pentru oameni, care nu se termină niciodată!

The Netherlands  
Suriname  
Romania  
Belgium

Oldebroek,

## Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven  
De realisatie van dat plan

Deel 1: Het Paradijs

### Genesis 1

Nadat God de aarde en al wat daarop was, dieren, vissen, bomen, vogels, planten, gras enz., het heelal met de sterren, planeten, zon en maan gemaakt had, zag Hij dat het goed was wat Hij gemaakt had en Hij zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;..... (vers 26)

God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Dat is leven in vrede met God en met elkaar.

God heeft in de Bijbel laten opschrijven dat Hij de mensen liefheeft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 : 16

God

God en de mens op een lijn

Mens



### Het Paradijs (De hof van Eden) Genesis 1 en 2

God schiep hemel en aarde en alles wat daarop groeit en bloeit. De zon, de maan, de sterren en alle hemellichamen. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten (Genesis 2 : 8).

Genesis 1 :31

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

De zesde dag: Genesis 1 : 26

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de aarde en alles wat daarbij hoort.

En Hij plaatste de mens in het Paradijs (de tuin).

In het begin was er een perfecte relatie tussen God en de mens die Hij gemaakt had. Regelmatig kwam God wandelen in de tuin (Genesis 3 : 8).

De schepping en alles wat daarop leeft, groeit en bloeit, is tot in de perfectie geschapen, het is klaar! Op de zevende dag, toen God het werk had voltooid ruste Hij.

Genesis 2 : 3

En Hij zegende de zevende dag en heiligde die. Hij zette de zevende dag apart voor de mens om te rusten. Op een andere plaats in de Bijbel staat geschreven: En Hij (Jezus) zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat (Marcus 2 : 27).

De schepping is klaar en het is Gods bedoeling vanaf het begin geweest, dat de mens blij en gelukkig zou leven in harmonie met zijn Schepper. Hoe komt het dan dat de meeste (zo niet alle) mensen dit echte leven van vrede en harmonie niet kennen? Daarover meer in deel 2: Het probleem.

Wordt vervolgd

Deze flyer wordt u aangeboden door Stichting Operation Rescue

[www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org)

[rescuepeople@operation-rescue.org](mailto:rescuepeople@operation-rescue.org)

Aart Elbertsen 0655 1326 70



Altijd en overal praten over de liefde van JESUS voor mensen, die nooit eindigt!  
Always and everywhere talk about the love of JESUS for people, which never ends!  
Vorbiți mereu și peste tot despre dragostea lui ISUS pentru oameni, care nu se termină niciodată!

The Netherlands  
Suriname  
Romania  
Belgium

Oldebroek

Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven  
De realisatie van dat plan

Deel 2: Het probleem

## De verbroken relatie tussen God en de mens

God schiep de mens zo, dat Hij met Hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. Maar Hij heeft geen menselijke robot gemaakt die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf de mens de ruimte en de mogelijkheid en de vrijheid om eigen keuzes te maken.

Romeinen 3 : 23



De eerste mens koos zijn eigen weg en verbrak de relatie met God. Alle mensen zijn hem helaas daarin gevolgd. Op die manier is het echte leven, een leven in overvloed van het goede, verloren gegaan en is er een onoverbrugbare kloof (afstand) tussen God en de mens ontstaan.

De Bijbel zegt daarover: *Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, .....*  
Romeinen 3 : 23

Als gevolg van de keuze die de mens zelf maakte en maakt, missen zij het doel waar God ze voor geschapen heeft. Het doel: Eeuwig leven in relatie met God! . Het doel missen is zonde, en als gevolg daarvan zijn we gaan zondigen en dus zondaars geworden.

De mens heeft zichzelf en de hele schepping overgegeven in de handen van Gods tegenstander.  
Lucas 4 : 6 - 8

*En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.*

Als gevolg van de keuze van de mens is er een wereld ontstaan die vol is van onrecht, geweld, oorlogen, moord, afwijzing, teleurstelling, ontrouw, jaloezie, afgunst, machtsmisbruik, honger, materialisme, egoïsme, ongelof, occultisme, drankmisbruik, drugs en foute seks, leugen, manipulatie, enz. .  
Meer hierover in deel 3 : De oplossing van de mens.

Wordt vervolgt

Deze flyer wordt u aangeboden door Stichting Operation Rescue

[www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org)

[rescuepeople@operation-rescue.org](mailto:rescuepeople@operation-rescue.org)

Aart Elbertsen 0655 1326 70



Altijd en overal praten over de liefde van JEZUS voor mensen, die nooit eindigt!  
Always and everywhere talk about the love of JESUS for people, which never ends!  
Vorbiți mereu și peste tot despre dragostea lui ISUS pentru oameni, care nu se termină niciodată!

The Netherlands  
Suriname  
Romania  
Belgium

Oldebroek

Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven  
De realisatie van dat plan Deel 3: De oplossing van de mens

Door de eeuwen heen heeft de mens gezocht naar en op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen. Zonder succes!

Voor dit probleem bestaat maar één oplossing. Een oplossing die buiten de mens om gaat en alleen maar door God kon worden gerealiseerd.

In de brief aan Efeze staat het zo: *Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; ....Efeziërs 2:8*



Heel veel mensen zoeken oprecht naar een oplossing voor het probleem van geweld, oorlogen enz. door zich in te zetten voor de naaste, voor de wereld, voor vrede, honger en alles wat in deze wereld fout gegaan is en fout gaat. Goede werken: het is prachtig te zien hoe mensen daar helemaal voor gaan; moeten ze zeker blijven doen, maar het is niet de oplossing voor het probleem van de zonde en de relatiebreuk met God.

Het vervolg van Efeze 2 : 8 zegt: *niet uit werken, opdat niemand zou roemen.*

We kunnen niet door goede werken de relatie met God herstellen; daar is meer voor nodig. Het is nodig dat de mens in zijn denken veranderd wordt en leert denken vanuit Gods mogelijkheden. Heb de Here God lief met je hele hart en je hele verstand en je naaste als jezelf, dat is de oplossing voor het probleem. Maar ja, hoe doe je dat?

Daar heeft God een oplossing voor gegeven. Hij kan maken dat de mens als gevolg van een keuze die hij zelf moet maken, van gedachten verandert. Niet meer met de gedachte: "Wat kan die ander doen voor mij" maar meer "Wat kan ik doen voor de ander".

Maar daarover meer in deel 4: Gods reddingsplan

Wordt vervolgd.

Deze flyer wordt u aangeboden door Stichting Operation Rescue

[www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org)

[rescuepeople@operation-rescue.org](mailto:rescuepeople@operation-rescue.org)

Aart Elbertsen 0655 1326 70



Altijd en overal praten over de liefde van JESUS voor mensen, die nooit eindigt!  
Always and everywhere talk about the love of JESUS for people, which never ends!  
Vorbijti mereu și peste tot despre dragostea lui ISUS pentru oameni, care nu se termină niciodată!

The Netherlands  
Suriname  
Romania  
Belgium

Oldebroek

Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven  
De realisatie van dat plan

Deel 4: Gods oplossing

Jezus Christus is de Enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daarom kwam Hij op aarde. Hij stierf tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en mensen. In Jezus heeft God de belofte uit Genesis waargemaakt!

**Genesis 3 : 15**

*En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.*

Op een andere plaats in de Bijbel staat het zo: **Romeinen 5 : 8**

*God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.*



Door Zijn dood en opstanding heeft Jezus een brug geslagen tussen God en mensen, waardoor wij via Jezus weer vrije toegang krijgen tot God. Jezus heeft door Zijn leven te offeren aan het kruis de straf op de zonde die wij hadden moeten krijgen op Zich genomen.

Aan het kruis heeft Hij zijn missie om God te verheerlijken en redding voor de mens te realiseren volbracht! Daar heeft Hij de relatie tussen God en mensen weer hersteld, voor hen die het geloven.

**Lucas 23 : 44-46**

*En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.*

*En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.*

**Johannes 19 : 30;**

*Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.*

Er staat ook geschreven in **Johannes 14 : 6:**

*Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.*

God Zelf heeft voor de enige uitweg (die mogelijk was gezorgd). Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, en die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet, te geloven in Jezus betekent vergeving van zonde en het eeuwige leven.

Meer daarover in deel 5: Ons antwoord.      Wordt vervolgd

Deze flyer wordt u aangeboden door Stichting Operation Rescue

[www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org)

[rescuepeople@operatin-rescue.org](mailto:rescuepeople@operatin-rescue.org)

Aart Elbertsen 0655 1326 70

## Oldebroek

### Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven

De realisatie van dat plan

Deel 5: Ons antwoord

In principe zijn er twee soorten mensen op de wereld. De ene groep leeft gescheiden van God met alle gevolgen daarvan. De andere groep heeft God leren kennen door Jezus Christus.

Zij hebben vergeving van zonde en kunnen een gelukkig, ontspannen en zinvol leven leiden.

Let wel: dit is geen leven zonder vragen, twijfels, ziekte, lijden enz., maar dit is een leven waarin God ons bewust maakt van Zijn troost, bemoediging en volharding; Zijn aanwezigheid in ons leven.

Zelfs de tranen die een mens in het donker schreit ziet Hij!

Daniël 2:22

*Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.*

*De vraag is: Waar bevindt u zich en waar zou u willen zijn? God roept u om te kiezen! Van twee walletjes eten gaat niet goed komen.*



Dat is wat we noemen: geloven.

We moeten leren om op Jezus en Zijn Woord te vertrouwen en Hem persoonlijk uitnodigen om in ons leven te komen. Jezus aannemen en Hem vragen onze zonden te vergeven en Hem erkennen als de Heer van ons leven.

In Johannes 1 : 12 en 13 staat:

*Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.*

**Vertrouwen (geloven) dat het waar is wat God zegt.**

Is er een reden waarom u Jezus Christus kunt aanvaarden op dit moment?

'Aanvaarden van Jezus betekent:

Erkennen dat u Jezus nodig heeft

Bereid zijn uw oude manier van leven op te geven

Geloven dat Jezus ook voor uw zonden wilde sterven en van u houdt

Jezus vragen in uw leven te komen en vanaf nu uw leven te leiden en te regeren.

Deel zes: overgave, zekerheid en groei

Wordt vervolgd



Altijd en overal praten over de liefde van JEZUS voor mensen, die nooit eindigt!  
Always and everywhere talk about the love of JESUS for people, which never ends!  
Vorbiți mereu și peste tot despre dragostea lui ISUS pentru oameni, care nu se termină niciodată!

The Netherlands  
Suriname  
Romania  
Belgium

Oldebroek

Doet u mee? Samen in de Bijbel op zoek gaan naar Gods plan?

Doel: Het ontdekken van Gods plan: Vrede en Leven  
De realisatie van dat plan

Deel 6: overgave, zekerheid en groei

En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En in de stilte was God. 1 Koningen 19 : 12



Overgave

Jezelf aan Jezus overgeven: hoe doe je dat? Jezus is maar één gebed van ons verwijderd; wat je bijvoorbeeld zou kunnen bidden is het volgende gebed:

God ik heb gezien en begrepen dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij is gestorven. Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren. Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart en leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter leren kennen. Ik ben bereid om, met Uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen

Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon in je eigen woorden zeggen.

Vergeet vooral niet:

De zekerheid van dit nieuwe leven ligt niet in u, niet in een ervaring, maar is gebaseerd op wat God zegt in de Bijbel

Zekerheid uit het Woord 1 Johannes 5 : 12 en 13

*Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.*

*Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.*

Getuigenis

Toen ik lang geleden 's avonds laat dit gebeden heb, merkte ik de volgende morgen geen bijzondere dingen, het was gewoon een dag zoals alle andere dagen, dacht ik. Pas een week of zes later merkte ik dat Jezus werkelijk in mijn leven was gekomen en in mij aan het werk was!

Groeien in geloof

Om te groeien in geloof is een aantal dingen belangrijk:

Lees de Bijbel. Daardoor leert u Jezus beter kennen, ook al zal niet alles meteen duidelijk zijn. Doe dit alleen, maar ook met anderen. De Bijbel is Gods gesproken Woord op papier. Neem tijd om met God te praten (bidden). Vertel anderen over de verandering die in uw leven is gekomen.

Zoek een kerk/gemeente waar over Jezus gesproken wordt. Leer samen met anderen Hem te eren en te aanbidden. Let op: dit is een groeiproces, dat vraagt om volharding en aanhoudend bidden.

Indien nodig geven wij u graag een gratis Bijbel! Voor vragen en advies zijn we altijd bereikbaar!

[www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org)

[rescuepeople@operation-rescue.org](mailto:rescuepeople@operation-rescue.org)

Aart Elbertsen 0655 1326 70